

(melodie op bergen en in dalen. Gezang 143 melodie bundel 1938)

Zo vrolijk als een vlinder, zo vrij en opgewekt
als één die ongehinderd, de hemel heeft ontdekt,
geloof en hoop gekregen, als vleugels aangedaan,
de loze dood ontstegen, ben ik mijzelf voortaan.

Wat knelde is gestorven, wat kwelde is vergaan,
ons leven is verborgen, bij God een nieuw bestaan,
als Christus zal verschijnen, verschijnt Hij niet alleen,
dan zingen al de zijnen, in paaslicht om Hem heen.

Zo vrolijk als een vlinder, leef ik voor U o Heer
de nacht boeit mij steeds minder, het daglicht des te meer,
Uw liefde zal mij laven, ik ben van nu af aan,
In Uw graf meebegraven, en met U opgestaan!